

Hemma i Sörskogen

sorsam@sverige.nu December 2001 <http://sorsam.has.it>

Efter

en grå och trist november har det äntligen kommit lite snö och sol. Genast var det fullt av pulkaåkande barn i backarna, en härlig syn. Vi bor verkligen i ett paradiset för barn med fina lekplatser, massor av fria ytor, boll- och skridskoplan i ett och ett naturreservat runt hörnet!

Nästa år

kommer det förstås att bli en hel del nyheter i Sörskogen. En av dem berör gästparkeringarna, som vi har meddelat tidigare. Eftersom problemet med boende som använder gästparkeringarna som sina privata parkeringar kvarstår år efter år, har styrelsen låtit sätta upp nya, mer klargörande skyltar. Tack vare dem kan samfälligheten också ta ut en avgift av dem som bryter mot parkeringsbestämmelserna. Eventuellt kommer vi att anlita ett parkeringsbolag som kommer att ombesörja det.



Avgiften kommer att motsvara avgiften för felparkering i Huddinge kommun. För att de medlemmar som använder gästparkeringen ska hinna skaffa en ny plats att ställa sin bil på, väntar styrelsen till nästa år med att införa den nya ordningen.

För några år sedan

lät Balingsnäs scoutkår bygga en friggebod vid Byan för att förvara sina grejor i. Dessvärre har det visat sig svårt att få barn intresserade av att gå med i scoutrörelsen. Och än svårare att få vuxna att engagera sig som ledare.

Vilket har fått till följd att scoutkåren i Balingsnäs tvingats lägga ner verksamheten – efter 30 år!



Sorgligt, men sant.

Scoutkåren har skänkt en stor del av sina tillhörigheter till systerorganisationer i bland annat Baltikum.

Friggeboden och en del annat har överlämnats som gåva till samfälligheten.

Och nu återstår

inget annat för styrelsen än den angenäma uppgiften att önska alla medlemmar en riktigt god ju och ett gott, nytt år!

